

# *Programma van de Feestelijkheden*

bij gelegenheid van het

## *Zilveren Parochie-bestaan*

van „SINT JAN DE EVANGELIST” en het

## *Dubbele Jubileum*

van de ZEER EERW. HEER J. G. VERHOEFF

Pastoor te Breezand







De kerk der jubilerende parochie. Inzet: de jubilerende Pastoor

BREEZAND, Januari 1954.

## Ten geleide

Dit programmaboekje wordt U aangeboden bij gelegenheid van de feestelijke herdenking van het 25-jarig bestaan van de parochie „Sint Jan de Evangelist” te Breezand en de viering van het dubbele jubileum van de Z. E. Heer Pastoor J. G. Verhoeff, t.w. 25 jaar Pastoor van Breezand en 45 jaar Priester.

Voorwaar redenen genoeg om de bloemetjes — we zitten immers in de bloembollenstreek van Noord-Holland — eens buiten te zetten!

Toen vóór 25 jaar de parochie hier gesticht werd, kon niemand bevroeden, welk een enorme vlucht deze jonge en kleine katholieke gemeenschap zou nemen.

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, vooraleer de toestemming van het Hoogste Kerkelijke Gezag in ons Bisdom verleend werd, om te komen tot stichting van een eigen parochie, los van de Moederkerk in Anna Paulowna.

De pioniers van toen, en de ouderen onder de nu levende generatie zullen zich de moeilijkheden wel herinneren.

Overigens wordt een blik op die voorgeschiedenis U gegund in de revue „Hoe het groeide”. Maar wat ieder kan weten en waar wij allen getuigen van zijn, dat is de enorme groei en uitbreiding van onze parochie.

Toen in 1928 de Weleerwaarde Heer Kapelaan J. G. Verhoeff door Z. D. Hoogwaardigheid Mgr. J. D. J. Aengenent, z.g., tot bouwpastoor voor Breezand was benoemd, wist Z. E. ternaauwer-nood, wáár hij Breezand moest zoeken. En zie nu eens!

Niet zonder reden gaat onze Pastoor nu trots op zijn parochie.

Wat is er in die 25 jaar al niet gepresteerd, bereikt, gewonnen! Hoe begon onze school — hoeveel parochianen waren er in het begin? En wat heeft onze jubilerende Herder niet gedaan voor de luister in Gods huis, in onze mooie parochiekerk?

En mogen wij allen niet trots zijn op zo'n kerkgebouw? Ieder van ons droeg immers zijn of haar steentje bij om dit Huis van God te verfraaien, om deze tempel werkelijk tot een waardige tempel van de Allerhoogste te maken. Dat is de trots van Breezand; **onze kerk is van ons allen.**

Hoeveel feestelijke en vaak ontroerende plechtigheden hebben we er al niet gevierd. — Hoeveel kinderen werden in onze Sint Janskerk al niet gedoopt. — Hoeveel dierbaren hebben we er al niet uitgedragen naar hun laatste rustplaats!

Doch ook zij vieren dit Zilveren Jubileum mee, want er is volop reden tot hooggestemde feestvreugde.

God heeft onze Pastoor gezegend met een onuitblusbare geestkracht en werkdrijf voor zijn kerk. En dáárom vieren we nu feest, want Pastoor Verhoeff heeft in de afgelopen jaren zijn



Priesterlijke en Herderlijke taak hoog opgevat. Laat ons daarom nu de Priester gaan vieren, die 25 jaar lang zijn kudde heeft geleid tot meerdere glorie van God.

Laat ons dankbaar zijn om het patronaat van onze grote Patroon Sint Jan. Breezand is de eerste parochiekerk ter ere van Sint Jan de Evangelist ná de Hervorming.

En Sint Jan heeft ons met Zijn voorspraak hierboven niet vergeten.

Parochianen van Breezand, viert dus dankbaar dit drievoudig jubileum, eensgezind en blij van geest. Steekt gerust de vlag uit op Zaterdag en Zondag a.s., draagt naar buiten uit, wat we binnen de kerkmuren vieren. Tóónt, dat we blij zijn om dit feest van **priester, pastoor en parochie.**

En moge dit programmaboekje U nog jaren lang dit schone feest in herinnering brengen.

HET COMITE.

Ere-Comité: H. E. Heer Deken A. H. HARST, Den Helder  
Z. E. Heer Pastoor C. VIS, Anna Paulowna  
W. E. Father H. THIJSSSEN, Hoorn.

Kerkbestuur van Breezand:

P. J. TIMMER  
N. HUIJG  
G. BERBEE Azn.  
C. v. d. ZON

Armbestuur van Breezand:

H. BROUWER  
G. BERBEE Bzn.  
W. LANGELAAN  
G. VAN NULAND  
P. ALKEMADE

A. L. KLOOSTERMAN  
E. LIGTERINGEN  
L. ALKEMADE  
M. v. d. BERG  
J. VAN RIJN  
N. ONDERWATER  
H. DE GROOT

Feest-Comité:

G. BERBEE Azn.	1e voorzitter
C. v. d. ZON	2e voorzitter
JOS. M. FONTIJN	1e secretaris
H. A. VEROUDEN	2e secretaris
G. BERBEE Bzn.	1e penningm.
JAC. BROERSEN	2e penningm.

G. TIMMER  
A. C. STEENVOORDEN  
H. STROOPER  
CHR. v. d. MEER  
TH. KLOOSTERMAN  
A. CAPTEIN  
MEVR. ZANDBERGEN-GOEMANS  
MEVR. BLOOTHOOFD-MOSCH  
MEVR. ONDERWATER-  
KLOOSTERMAN  
MEJ. M. v. d. ZON

Comité van Zelateurs en Zelatricen:

G. BERBEE Azn. — H. DE GROOT  
JAC. BROERSEN — A. ZANDBERGEN  
A. CAPTEIN — R. HAVER  
L. ONDERWATER — W. WEIJERS  
C. v. d. ZON — J. KAPITEIJN  
G. BERBEE Bzn. — W. LANGELAAN



# Programma

ZATERDAG 16 JANUARI 1954:

Des middags om ca. *kwart voor vijf*: Ontvangst van de Jubilaris aan de brug Molenvaart, Zandvaart, door Heren van het Kerkbestuur van de jubilerende parochie.

5 uur: Aankomst aan de kerk, gevolgd door plechtig Openingslof, met vooraf welkomstwoord door de Weleerwaarde Father H. Thijssen. Vóór het Lof, terwijl de Zeereerwaarde Jubilaris door een haag van bruidjes naar het priesterkoor gaat, wordt door de parochianen gezongen het welkomstlied: „Heel Breezand is uitgetreden”. Tijdens het Lof wordt het dagelijks Rozenhoedje gebeden.  
Na het Lof zingt het koor: „Looft Sint Jan”.

8 uur: In de Sociëteit houdt de Jubilaris receptie, voor de jongelui van de parochie.  
Jongens en meisjes van 16 tot 25 jaar zijn hier de eerste, die hun Pastoor komen gelukwensen.

ZONDAG 17 JANUARI 1954:

## DE OFFICIËLE HERDENKINGSDAG

Reeds vanaf 6.45 uur is er — op deze jubeldag voor Pastoor en parochianen — gelegenheid om de H. Communie te ontvangen. De stille H.H. Missen zijn om 7 en 8 uur.

Om 10 uur: Plechtige Hoogmis, gecelebreerd door de jubilerende Parochie-herder met assistentie van onze pas tot Diaken gewijde Jac. Langelaan en van de Heerneef van de Jubilaris, de Weleerwaarde Pater Van der Meer. Presbyter-assistent is de Hoogerwaarde Heer Deken A. H. Harst.  
Als Ceremoniarius fungeert de priesterzoon van de parochie, Dom. A. Huijg, O.S.B. De feest-

predikatie zal gehouden worden door de Zeereerwaarde Pater W. v. d. Drift, C.S.R., die onze jubileum-missie heeft geleid.

Het kerkkoor, onder leiding van de heer G. Timmer, zingt de wisselende gezangen van de 2e Zondag na Driekoningen en de vaste gezangen uit de „Missa in honorem Sancti Clementi” van V. Goller, voor vierstemmig koor. Organist de heer J. Timmer. Onder deze Plechtige Hoogmis eveneens gelegenheid om te communiceren.

Na de H. Mis wordt eerst de feestjubel (Terzet en koor) „Zie ons allen hier verenigd”, gezongen. Dan zingen de gelovigen: „Laat ons Sint Jan vereren”, waarna het koor besluit met „Dank, dank”.

Des middags 2 tot 4 uur: Officiële receptie in de zaal van de heer J. Blokdijk. Deze receptie is allereerst voor hen, die officieel genodigd zijn.

Na ca. half 4 is ieder van de parochianen in de gelegenheid de Zeereerwaarde Heer Pastoor persoonlijk geluk te wensen.

De Weleerwaarde Father H. Thijssen, Missionaris van Mill Hill, zal de diverse sprekers tijdens de receptie inleiden. Bij het binnentreden van de Jubilaris en familie zingen de aanwezigen: „Heel Breezand is uitgetreden”. De bijeenkomst wordt met zang van een gemengd koor (zang- en congregatiekoren) o.l.v. G. Timmer, geopend. Gezongen wordt de cantate (voor Terzet en koor) „Zie ons allen hier verenigd”.

Tijdens de receptie zal de heer P. Timmer, onze oudste Kerkmeester, het parochie-cadeau aanbieden, waarna de heer E. Ligteringen, Hoofd der School, namens de parochianen de Jubilaris zal toespreken. Ten besluite van het officiële gedeelte wordt dan uitgevoerd „Looft Sint Jan op Blijde toon”, een lofzang ter ere van onze grote Patroon.

Op deze receptie, na half 4, hebben de schoolkinderen van de Lagere School, geen toegang.



Om half 5: komt de plaatselijke Harmonie „Concordia”, o.l.v. de heer Steinroth, op 't plein vóór de pastorie, de jubilerende Pastoor een serenade brengen.

Om half 6: Lof met een kort woord door de Zeereerwaarde Heer Pastoor J. G. Verhoeff, oprichter, bouwheer en nog steeds, sinds 1928, Pastoor te Breezand.

#### MAANDAG 18 JANUARI:

Om half 8: de H. Mis, op te dragen door de Jubilaris, waarbij de schoolkinderen de gezangen verzorgen. Tevens is er Generale H. Communie voor de schooljeugd.

Om 9.15 uur: begint in zaal Blokdijk een feestochtend vóór en dóór de schoolkinderen, ter ere van de jubilerende Parochieherder.

Bij het binnenkomen van de feesteling en zijn familie zingt de verzamelde jeugd een 2-stemmig welkomstlied: „Wees welkom, dierbare Heer Pastoor”.

Daarna volgt een gevarieerd programma van spel, toneel en zang.

Na het welkomstlied biedt de heer E. Ligteringen, hoofd der school, het cadeau van de schoolkinderen aan.

Het gedetailleerde programma kunt U vinden in het aparte programmaboekje voor deze feestmorgen.

Er volgen dan nog drie gelijkwaardige parochie-avonden, te houden in de zaal van de heer J. Blokdijk, voor welke parochie-avonden toegangskaarten beschikbaar zijn gesteld; kaarten met voor elke avond een andere kleur.

#### DINSDAG 19 JANUARI:

Des avonds om half 8 begint de eerste Parochie-avond, welke avond ook voor de officieel genodigden is bestemd.

De indeling van de avond is als volgt:

1. Welkomstlied: „Heel Breezand is uitgetreden”.
2. Revue: „Hoe het groeide”.
3. Gezellig samenzijn.

De revue geeft in grote lijnen de 25-jarige geschiedenis van de parochie „Sint Jan de Evangelist” weer.

Samensteller tekst: D. Stellingwerff te Anna Paulowna.

Regisseur en algehele leiding: G. Weijers te Breezand.

Uitvoerenden: R.K. Toneel Gezelschap „Sans Souci” te Breezand en Parochieel congregatiekoortje.

Aan de piano: J. Kloosterman te Breezand.

#### WOENSDAG 20 JANUARI:

Tweede Parochie-avond, aanvang HALF ACHT.

#### DONDERDAG 21 JANUARI:

Derde Parochie-avond, aanvang HALF ACHT.



Een lijvig feestprogramma staat hierboven afgedrukt, de verschillende liederen volgen hierna; laat ons nu eensgezind dit schone feest gaan vieren. Toont Uw feestvreugde door het uitsteken van de vlaggen! Toont, dat Katholiek Breezand blij is om dit zilveren feest, om deze Priesterjubilea!



## Welkomstlied I

Wijze: „Uit de landen en de steden”

Heel Breezand is uitgetreden  
Met zijn hulde en gebeden  
Rond zijn Herder, Priester Gods.  
Herder, één in ons geloven,  
Willen wij verenigd loven  
Wat God bouwde op Petrus' rots! 2 x

Luister, hoe Uw volgelingen  
Blij en fier 't Hosanna zingen.  
Heil U, Priester, en Uw trouw!  
Wij geloven en wij strijden  
Voor wat Gij ons deedt belijden  
In dit prachtig kerkgebouw. 2 x

Laat ons 't Herdersambt thans vieren,  
Dat het zilver komt versieren,  
Onze Schutspatroon ter eer.  
Priester, vijf en veertig jaren,  
Mocht gij ons voor God bewaren,  
Dank zij Gode onze Heer. 2 x

## Zie ons allen hier verenigd

(Trio en koor)

Trio: Zie ons allen hier verenigd,  
Eén van zin en blij van geest;  
't Is nu vijf en twintig jaren  
Breezand viert zijn zilv'ren feest.  
Ned'rig klein was d'eerste opzet,  
't Was de school zo lang verbeid;  
't Ideaal voor onze kind'ren.  
Hun werd d'eerste zorg gewijd.

Koor: Laat ons voor God nederbuigen  
En met heel ons hart getuigen:  
„Ere zij God in de Hoge”.

2

Trio: Vurig mogen wij God danken  
Voor Zijn zegen op ons werk.  
't Was Sint Jan die ons bezielde  
Bij het bouwen Zijner kerk.  
Ver in 't rond siert zij de omtrek,  
Als de zetel van Gods troon.  
Daag'lijks stijgen de gebeden  
Als een smeekzang voor Zijn troon.

Koor: Laat ons voor God nederbuigen  
En met heel ons hart getuigen:  
„Ere zij God in de Hoge”.

3

Trio: Hulde aan U, o goede Herder  
Onvermoeid hebt g'ons geleid.  
Steeds waart gij de trouwe raadsman —  
Deelgenoot in zorg en strijd.  
Blijf voor ons nog lang een vader  
Ga als Priester ons steeds voor!  
Mogen wij eens met U juub'len  
Eeuwig in Gods hemelkoor.

Koor: Laat ons voor God nederbuigen  
En met heel ons hart getuigen:  
„Ere zij God in de Hoge”.

## Looft Sint Jan

(Voor vierstemmig koor)

Looft Sint Jan op blijde toon,  
Jubelt Hem ter ere!  
Breezand roemt zijn Schutspatroon,  
Trouwste vriend des Heren.  
Als Apostel, rein in liefde,  
Was geen offer Hem te groot.  
Eén in 't strijden, één in 't lijden,  
Troost' Hij Jezus in Zijn dood.  
Looft Sint Jan op blijde toon,  
Jubelt Hem ter ere!  
Hooggeroemd als schutspatroon.  
Lof, dank!  
Trouwste vriend des Heren.



## Sint Janslied

1. Laat ons Sint Jan vereren,  
Patroon van 't Rooms Breezand.  
Als trouwste vriend des Heren  
Troont Hij in 't hemelland.  
Sint Jan eren wij —  
Op Hem roemen wij.  
Breezand mint zijn Patroon  
Die jubelt voor Gods troon.
2. Zijn heerlijk Evangelie  
Getuigt van liefd' en trouw.  
Voor Jezus zou Hij blijven  
De vriend in druk en rouw.  
Een in liefde rein,  
Leert ons Christ'nen zijn.  
Bemint elkaar in God,  
't Is 's Heren hoogst gebod.
3. Aan 't Kruis ging Jezus sterven,  
Verguisd in smart en hoon.  
Toen sprak Hij tot Zijn Moeder:  
„Zie, Vrouwe, daar Uw Zoon”.  
Heerlijk God'lijk woord —  
't Klinkt door d'eeuwen voort.  
Sint Jan, Maria's zoon.  
De liefde werd Zijn kroon.
4. Voor Jezus en Maria  
Was Hij de hulp in nood.  
Neemt Hem tot Uw beschermer,  
Zijn macht is wondergroot.  
Sint Jan eren wij —  
Tot Hem smeken wij:  
Gij, fiere Schutspatroon,  
Leid ons in 's hemels woon.

## Welkomstlied 2

(Tweestemmig voor kinderen)

1. Wees welkom, dierb're Heer Pastoor,  
In de feestkring der blijheid!  
Welkom nu wij juichend  
Saâm Uw feest beginnen gaan.  
De vreugde klonk hier nooit zo luid,  
Blijheid straalt in zangen uit,  
Voor, die nu al vijf en veertig jaren lang  
't Priesterambt vervult!
2. Wees welkom, Priester op Uw feest  
En op 't feest der Parochie!  
Welkom, nu wij vieren  
't Zilv'ren feest hier van Breezand.  
Reeds meer dan vijf en twintig jaar  
Staat Gij voor ons allen klaar.  
Vijf en twintig jaren hier Pastoor!  
God zij dank gebracht.
3. Wees welkom in ons midden hier  
Nu wij blij feest gaan vieren!  
Wij willen U danken  
Door wat spel, toneel en zang.  
Wij hopen, dat God eens beloont  
Al 't werken, hier op aard' vertoond  
Door hem, die al vijf en veertig jaren lang  
Al zijn krachten gaf!!

## Eenvoudige Priester-Cantate

Woorden:

Muziek A. Th. Vis

Pastoor van Zwaag.

Koor: Priester Gods, met vreugd verzadigd,  
Priester Gods, omkranst met eer,  
Boven d'Eng'len begenadigd  
Viert Gij thans Uw wijding weer.  
Om opnieuw weer op te dragen  
't Offer van een God zo goed,  
En aan Jezus Hart te vragen  
Heilgenâ in overvloed.

\* \* \*



Duizendmaal zij God geprezen  
Voor de zoetheid U bereid:  
Lievelling van God te wezen,  
Priester tot in eeuwigheid.

\* \* \*

*Solo* Wat Maria heeft gebeden  
In haar blij Magnificat,  
Toen haar zuiv're schoot alrede,  
's Vaders Woord ontvangen had;  
Laat ook mij het nu verklanken,  
Laat ook mij het nu verstaan;  
God, o God, ik moet U danken,  
Gij hebt mij iets groots gedaan.

\* \* \*

*Koor:* Loven willen wij en prijzen  
God is machtig, God is goed!  
Hier, hier zien wij de bewijzen  
Wat Hij voor Zijn Priesters doet.

*Slotzang:* Wil vol goedheid en ontferming  
God, begin- en uitgangspunt,  
Uwe Priesters steeds beschermen —  
Naar Gij weet en wilt en kunt.